

מאת: סיון שלמה

קשה לי!!!

אני רואה פוסטים של אחים ואחיות שמעלים בהערצה תמונות שלהם או של חבריהם לעבודה עם בגדי מיגון במחלקות הקורונה עם כיתוב גאה שהם נמצאים 5 שעות ויותר במיגון ואת התגובות המעריצות בכמויות שמעודדות את הצוות הגאה ומתקשה להבין את זה!

גם אני עובדת בטיפול נמרץ קורונה מהגל הראשון וזה רק הבהיר לי כמה המערכת במצב חמור מאוד מאוד מבחינתנו כסיעוד. אז על מה הגאווה?

על זה שאנחנו הורסים את הבריאות שלנו ונותנים למערכת לשים אותנו בצוות מצומצם ולא משאירים לנו אופציה לדאוג לעצמנו כי אנחנו צריכים לבחור או החולה או אנחנו???

על זה שאנחנו מוותרים על הזכויות הבסיסיות ביותר של כל עובד ולא להיות מסוגלים ללכת לשתות, לאכול או אפילו לגרד באף במשך 5 שעות ויותר???

על זה שאנחנו הסקטור הגדול ביותר במערכת הבריאות ועושים מאיתנו קרקס מאז שהקורונה התחילה???

על זה שחסר תקנים בשגרה למרות התחוננים במשך שנים למקבלי ההחלטות ועכשיו בקורונה אנחנו סופגים את זה?

על זה שלוקחים לנו על חשבוננו ימי מחלה בימי הבידוד שיצאנו בגלל חשיפה בעבודה ולכן תדעו אם ישלמו לנו שכר מלא כמו לרופאים או שכר עלוב של ימי מחלה???

אני באמת תוהה על מה אנחנו מתגאים?!?!? ויותר טוב שנפסיק להעלות את הפוסטים האלה שמראים למערכת ש-fun לנו ושמספיקה לנו הערצה על גבי דפי הפייסבוק.

נ.ב. לשמחתי הרבה אחרי שהחכמנו מהגל הראשון ובעזרת אנשים טובים ושינויים מוצלחים שקרו בבית חולים, אצלנו המצב שפוי יותר ואנחנו לרוב מתחלפים כל שעתיים (חבל שזה לא המצב בכל הארץ-תקנים אמורים להיות אחידים!

תדרשו את זה גם אתם-זה הדבר השפוי שצריך להיות למען בריאותנו הפיזית והנפשית!).

מתפללת שהחורף הקרוב לא יטרוף את הקלפים וישנה את כללי המשחק אז שיהיה בהצלחה לכולנו 🙏🙏

